

ΜΟΥΣΙΚΗ Δ΄ΤΑΞΗΣ

Α. ΠΝΕΥΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Να σας υπενθυμίσω ότι τα πνευστά όργανα είναι αυτά που για να ακουστεί ο ήχος τους, πρέπει να περάσει από το σώμα τους αέρας όταν παίζουμε σ' αυτά .

Χωρίζονται σε 2 οικογένειες. Τα **ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ** και τα **ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ**.

Τα **ξύλινα πνευστά** ονομάζονται έτσι γιατί παλαιότερα κατασκευάζονταν από ξύλο ή ακόμη γιατί ο ήχος τους μοιάζει με κάποια πνευστά που είναι ξύλινα.

Τα **χάλκινα πνευστά** πήραν το όνομά τους από το μέταλλο χαλκός με τον οποίο είναι φτιαγμένα.

Πιο κάτω θα γνωρίσετε μερικά από αυτά τα όργανα.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ



φλάουτο



Όμποε

Κλαρινέτο



Φαγκότο



ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

Τρομπέτα



Τρομπόνι



trombone



Γαλλικό Κόρνο

.



Τούμπα

B. Ένα τραγούδι που γνωρίζετε και μπορείτε να τραγουδήσετε είναι το «**Γεια σου κύριε Μενεξέ**». Μπορείτε να ακούσετε τις ερμηνείες του τραγουδιού με την Αρετή Κετιμέ ή την Ελένη Βιτάλη στο διαδίκτυο με τη βοήθεια ενός ενήλικα. Θα το βρείτε επίσης διαδικτυακά στο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΠΑΝ ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης-Μουσική- Υλικό-Μουσικά αρχεία- παρτιτούρες (σελ. 15).

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΜΕΝΕΞΕ

[Στίχοι-Οδυσσέας Ελύτης/Μουσική-Δημήτρης Λάγιος](#)

Δύο εσύ και τρία εγώ
πράσινο πεντόβολο
μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου κύριε μενεξέ! (2X)



Συντριβάνι και νερό
και χαμένο μου όνειρο
και χαμένο μου όνειρο

Χοπ! αν κάνω δεξιά
πέφτω πάνω στη ροδιά
χοπ! Αν κάνω αριστερά
πάνω στη βατομουριά

Το 'να χέρι μου κρατεί
μέλισσα θεόρατη
μέλισσα θεόρατη

τ' άλλο στον αέρα πιάνει
πεταλούδα που δαγκάνει
πεταλούδα που δαγκάνει

Δύο εσύ και τρία εγώ
πράσινο πεντόβολο
μπαίνω μέσα στον μπαξέ
γεια σου κύριε μενεξέ!

